



Thema: eindelijk een beetje geluk voor mensen van de onderkant!

Aanvangswoord

In onze tijd hebben we het steeds over de tweedeling in de samenleving. Alsof het mogelijk zou zijn om iedereen in hetzelfde deel te krijgen! Vandaag lezen we over terugkeer van ballingen, wat gepaard gaat met herstel van verhoudingen in een zgn. jubeljaar; daarnaast horen we Jezus de mensen van de onderkant gelukkig prijzen. Hij ziet in zijn dromen de maatschappelijke verhoudingen al op zijn kop gezet, zoals in het mooie lied van zijn moeder Maria. Maar laten we eerst maar het licht van Pasen aansteken als teken van Gods aanwezigheid bij ons mensen.

Aansteken van de kaarsen op tafel

Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste (Lied 216)
(vertaling tekst: Andries Govaert; Keltische volksmelodie)

1 Dit is een mor - gen als ooit de eer - ste,
zin-gen-de vo - gels ge-ven hem door. —
Dank voor het zin - gen, dank voor de mor - gen,
bei-de ont-sprin - gen nieuw aan het woord.

2. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

3. Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en gebed van toenadering

Wij stellen ons vertrouwen in de Naam van de Eeuwige,
die heel wil maken wat gebroken is.

Ja, maak ons heel,
zodat ook wij op onze beurt
gaan helen en genezen:
het gebroken hart,
de gespleten samenleving,
het gebarsten vertrouwen.

**Dan zullen wij uw Naam liefhebben
met heel ons hart
met heel onze ziel
en met heel onze kracht
en onze naaste als onszelf.
Amen.**

Zingen: Ps. 116:1, 2 en 3



1 God heb ik lief, want die ge-trou-we Heer
nam, toen ik riep, met toe-ge-ne-gen o - ren
mijn woor-den aan. Hij zal mij blij-ven ho - ren
en le-vens-lang ben ik niet een-zaam meer.

2. Toen de benauwdheid dreigend op mij viel
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,
heb ik de naam des Heren aangeroepen
en weende: Heer mijn God, bewaar mijn ziel.

3. Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

Gebed voor de nood van de wereld

Kyrie en Gloria (299^e)

I: Heer, ont-ferm u,
II: Heer, ont-ferm u,
I: Christ-us, ont-ferm u,
II: Christ-us, ont-ferm u,
I: Heer, ont-ferm u o - ver ons,
II: Heer, ont-ferm u o - ver ons.
I+II: Glo-rie, glo-rie aan God hoog in de he-mel
en op aar-de vre-de in men-sen
van zijn be-ha-gen.
Wij lo - ven U, aan - bid - den U,
ver - e - ren en ze - genen U.

Wij danken U om uw glo-rie!
 He-mel-se ko-ning, God o-ver al-len,
 Va-der van mensen!
 Je-zus Messi-as, één met de Va-der,
 Lam van God, die wegdraagt de zonden
 van heel on-ze wereld:
 geef uw ontferming!
 Hei-lig, hei-lig zijt Gij alleen
 Heer, Al-lerhoogste,
 Je-zus Messi-as, hei-li-ge Geest,
 glo-rie van God!
 U al-le eer, nu en altijd.
 A-men, a-men,
 a-men.

Componist Willem Vogel, Dichter Sytze de Vries

Gebed om openheid

Eerste lezing: Jes. 61:1-3

Toelichting

Zingen: Godlof, nu is gekomen (Lied 438:1, 4)
(vertaling tekst: A.C. den Besten; m: M. Schirmer)



1. God lof! Nu is ge - ko - men
Gods aan - ge - na - me tijd:
de Ko - ning on - zer dro - men,
de Heer der heer - lijk - heid
treedt, zon - der praal en pracht,
in on - ze we - reld bin - nen,
om hier te o - ver - win - nen
de dui - vel en zijn macht.

4. Gij armen en verdrukten,
wáár gij op aarde zijt,
gebeukten en gebukten
in deze boze tijd, -
houd moed, Hij nadert al!
Gij moogt uw held ontvangen,
de vorst van uw verlangen,
met liederen zonder tal!

Evangelielezing: Luk 6:17-26

Acclamatie: Dat uw woorden in ons branden, als een vuur
voor hart en handen, als een licht voor ons uit!

Preek

Muziek

Zingen: Niet als een storm als een vloed (Lied 321)

(t: Huub Oosterhuis; m: Bernard Huijbers)

1 Niet als een storm, als een vloed,
niet als een bijl aan de wor-tel
ko-men de woor-den van God,
niet als een schot in het hart.

2. Maar als een glimp van de zon,
een groene twijg in de winter,
dorstig en hard deze grond –
zo is het koninkrijk Gods.

4. Kinderen, armen van geest,
mensen gelouterd tot vrede,
horen de naam in hun hart,
dragen het woord in hun vlees.

6. Niet in het graf van voorbij,
niet in een tempel van dromen,
hier in ons midden is Hij,
hier in de schaduw der hoop.

3. Stem die de stilte niet breekt,
woord als een knecht in de wereld,
naam zonder klank zonder macht,
vreemdeling zonder geslacht.

5. Blinden herkennen de hand,
dovemansoren verstaan Hem.
Zalig de man die gelooft,
zalig de vrouw aan de bron.

7. Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig,
worden wij mensen van God,
liefde op leven en dood.

Toelichting op de inzamelingen

Collectedoel: Nationaal fonds Kinderhulp

Rekeningnummer NL80 INGB 0000 404040

Gebeden eindigend met

**Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
tot in eeuwigheid. Amen.**

Slotzang: De wijze woorden en het groot vertoon (lied 1001:1,2,3)

1 De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwen-troon,
de lucht-kastelen van de sterken:
al wat hoog staat aange-schreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.

2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede.

3. Wie denken durft, dat deze droom het houdt,
een vlam die kwijnt maar niet zal doven,
wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt,
al komt de onderste steen boven:
die zal kreunen onder zorgen,
die zal vechten in 't verborgen,
die zal waken tot de morgen dauwt –
die zal zijn ogen niet geloven.

Zending en zegen:

In ons hart en in ons huis

DE ZEGEN VAN GOD.

In ons komen en in ons gaan

DE VREDE VAN GOD.

In ons leven, op onze zoektocht,

DE LIEFDE VAN GOD.

Bij het einde, nieuw begin,

**DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.**

Gezongen Amen